

Nu går skam på torra land!

Som alla säkert läst i "Expressen" och hört och sett på TV sa Ingvar Kamprad, IKEAs grundare, i sin ungdom haft samröre med Nysvenska rörelsen. Både "Expressens" artiklar (4 sidor) och TV för med osanning då man pastod att Nysvenska rörelsen var och är en "nazistisk" rörelse. Nysvenska rörelsen är inte och har heller aldrig varit någon nationalsocialistisk rörelse.

Per Engdahl var aldrig, enligt honom själv, nationalsocialist. Han hade över huvud taget aldrig förespråkade någon "antisemitism". Det han förespråkade var en helt igenom svensk rörelse baserad på korporatismen som idé. Detta framgår helt klart om man "orkar" läsa hans böcker.

Det är helt enkelt vidrigt att man rotar i Per Engdahls gamla brev efter hans död. Man uppför sig som hyenor, som äter lik. Man bevisar än en gång vilka krafter man tjänar. . . . vad som verkligen bör förvåna och väcka klar avsky är vad Ingvar Kamprad gjort. Han tar totalt av stånd från vad han gjorde i sin ungdom, dvs var intresserad och tog del av den nationella kampen, då främst i Nysvenska rörelsen.

Jag föreslår en köpbojkott av IKEA, inte pga att Ingvar Kamprad i sin ungdom var intresserad av Nysvenska rörelsen, utan för att han har bevisat att han är mycket feg och inte det minsta nationalist. Hans främsta intresse här i livet är att tjäna "Mammon", dvs "Marknaden". För att ytterligare förtydliga den av mig rekommenderade köpbojkotten kan jag meddela att en stor del av IKEAs möbeldelar tillverkas av svenska fangar, dvs moderna slavarbetare!

Eva Dahlqvist

Den Svenske

1995

Nr: 1

Helene Lööw har i många år forskat kring nazistiska och fascistiska organisationer och stämningar i Sverige, hon är troligen den som har bäst överblick över de nazistiska grupper som finns i Sverige i dag.

Helene Lööw såg för flera år sedan Ingvar Kamprads nu uppmärksammade brev till ledaren för Svensk Opposition Per Engdahl från 1942.

Men hon reagerade inte särskilt över brevet.

Per Engdahls oerhört omfattande arkiv finns sedan flera år

på riksarkivet i Stockholm. Flera av krigstidens ledande svenska tyskvänner har placerat sina personliga arkiv där.

Varför är svårt att veta, säger hon. De kanske tror att materialet skall bli värdefullt i en framtid med andra politiska värderingar.

Engdahls och andra personers arkiv förvaras i det så kallade enskilda arkivet som inte är offentligt på samma sätt som arkivalierna från statliga myndigheter och verk.

För att få tillgång till de personliga arkiven krävs ibland tillstånd av de enskilda personerna, de efterlevande eller i vissa fall riksarkivet.

Ingvar Kamprad påstår att hans kontakter med Nysvenska rörelsen upphörde några år efter kriget medan han hade personliga kontakter med Per Engdahl ytterligare några år, bland annat bjöd han in Engdahl till sitt bröllop 1950.

Så sent som 1958 bjöds Kamprad in till ett möte som Engdahl ordnade i Malmö med Europeiska sociala rörelsen, den så Svarta Internationalen, en sammanslutning av fascistiska organisationer i Europa. Kamprad förnekar att han deltog i mötet.

Enligt obekräftade uppgifter fick Kamprad låna 5 000 kronor av Engdahl för att bygga upp Ikeas möbelförsäljning.

Ikea-chefen